

Goedemorgen!

Hoe kijkt God naar ons?

Gods Aangezicht


André H. Roosma  **Accede!**

20 maart 2011

Hoe is Gods aangezicht? Hoe kijkt Hij naar u?



- ♦ kil?
- ♦ boos?
- ♦ kritisch?
- ♦ neemt Hij afstand?



- ♦ blij?
- ♦ opgewekt?
- ♦ met ruimte?
- ♦ zoekt Hij contact?





Hoe God wil dat we gezegend worden

De HERE nu sprak tot Mozes: „Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: „De HERE zegene u en behoede u; **De HERE doe Zijn Aangezicht over u lichten** en zij u **genadig**; **De HERE verheffe Zijn Aangezicht over u** en geve u **vrede**.”

Zo zullen zij **Mijn Naam** op de Israëlieten leggen, en **Ik zal hen zegenen**.” Numeri 6: 22-27



♦ Wat ouderwetse taal... *maar zéér veelbetekenend!*





Hoe God wil dat we gezegend worden

JaHUaH nu sprak tot Mozes: „Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: „**JaHUaH** zegene u en behoede u; **JaHUaH doe Zijn Aangezicht over u lichten** en zij u **genadig**; **JaHUaH verheffe Zijn Aangezicht over u** en geve u **vrede**.”

Zo zullen zij **Mijn Naam** op de Israëlieten leggen, en **Ik zal hen zegenen**.” Numeri 6: 22-27



♦ **JaHUaH** (de HERE): Hij Die er is, Hij Die léven geeft





Zoek de 8 overeenkomsten...



♦ Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart;
Spreuken 15: 30^a





Hoe God wil dat we gezegend worden

JaHUaH nu sprak tot Mozes: „Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: „**JaHUaH** zegene u en behoede u; **JaHUaH doe Zijn Aangezicht over u lichten** en zij u **genadig**; **JaHUaH verheffe Zijn Aangezicht over u** en geve u **vrede**.”

Zo zullen zij **Mijn Naam** op de Israëlieten leggen, en **Ik zal hen zegenen**.” Numeri 6: 22-27



♦ **JaHUaH** (de HERE): Hij Die er is, Hij Die léven geeft





'Vreugde voor Gods aangezicht'

Ik stel mij de HERE (JaHUaH) bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen; ... Gij maakt mij het pad des levens bekend; **overvloed van vreugde is bij Uw Aangezicht**, liefelijkheid is in Uw rechterhand, voor eeuwig.
Psalm 16: 8, 9, 11; Hand. 2: 28

Gij maakt hem (de Koning) rijk gezegend voor immer. **Gij overstelt hem met blijdschap voor Uw Aangezicht.** **Psalm 21: 7; vgl. 63: 11**

Accede!

E.G. Parousia Zoetermeer



20 maart 2011



Jezus wil Zijn blijdschap met ons delen!

Jezus bij laatste avondmaal tegen Zijn leerlingen:

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat **Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld** worde.

Johannes 15: 11

Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen **in Uw Naam**, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt ...

Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, **opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf** mogen hebben.

Johannes 17: 12-13

Accede!

E.G. Parousia Zoetermeer



20 maart 2011



Soms ligt vreugde niet voor de hand De verrassing van Nehemia 8: 10-11...

Nehemia 8 – Israël keert terug uit Babel

- ◆ leert Gods bedoelingen kennen
- ◆ ziet hoezeer zij en hun voorouders God bedroefd hebben
- ◆ bedroefd en verslagen – over hun eigen zonden en die van hun voorouders
- ◆ *Herkent u hier wellicht ook iets van?*
- ◆ Hoe reageert God hier op?

Accede!

E.G. Parousia Zoetermeer



20 maart 2011



De verrassing van Nehemia 8: 10-11 Schuilen in Gods blijdschap...

- ◆ God zegt dan door Nehemia en Ezra tegen het volk:

Deze dag is voor de HERE (JaHUaH; de Aanwezige Die leven geeft), uw God, heilig; bedrijft geen rouw en weent niet. ...

Gaat heen, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken en zendt aan ieder voor wie niets bereid is, een deel, want deze dag is voor onze HERE heilig: weest dus niet verdrietig, want **de vreugde van de HERE (JaHUaH), die is uw toevlucht.**



Accede!

E.G. Parousia Zoetermeer



20 maart 2011



De vreugde van de hemelse Vader als onze toevlucht of schuilplaats

Waarvoor hebben wij een schuilplaats nodig?

- ◆ Zonde van onszelf of onze (voor)ouders?
- ◆ Ellende die als gevolg daarvan over ons is gekomen?
- ◆ Gevoelens van verslagenheid en verdriet?
- ◆ ... of van schaamte?
- ◆ Er is een toevlucht!

De vreugde op Gods gezicht over ons!

Accede!

E.G. Parousia Zoetermeer



20 maart 2011



Hoe kijkt God naar ons?

God kijkt blij naar ons!

Iets om van te genieten...

... en van te leren



André H. Roosma
www.12Accede.nl

20 maart 2011