

Parashah Behar-Bechuqotai

De heerlijke God van de Bijbel, יהוה - JaHUaH - Hij Die Er Is zorgzaam en liefdevol

André H. Roosma 
Soest

Mayaan Yeshua
Drachten

13 mei 2023



Hoe JaHUaH Zichzelf bekendmaakte



- ♦ **JaHUaH** ging aan hem (Mosheh) voorbij en **JaHUaH** riep: „**JaHUaH**, God barmhartig (‘El Rachum) en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, ...”
Exodus 34:6-7a

De scheppergod van de Griekse filosofen (Plato):

- ♦ ‘Albeheerser’ (‘Almachtige’), op afstand, niet betrokken, ver weg, geen relatie, geen communicatie, naamloos

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !



De God van de Bijbel heeft een Naam Die mogen we kennen en aanroepen



„Ik ben יהוה (JaHUaH), dat is Mijn Naam, en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch Mijn lof aan de gesneden beelden.”

Jesha-Jahu [Jesaja] 42:8

„En het zal geschieden, dat ieder die de Naam יהוה (JaHUaH) aanroept, behouden zal worden.”

Joël 2:32; Hand 2:21

Loof **JaHUaH**, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. Zing voor Hem, maak muziek voor Hem, spreek welbewust van al Zijn wonderen. Beroem u in de Naam van Zijn heiligheid; laat het hart van wie **JaHUaH** zoeken zich verblijden. Vraag naar **JaHUaH** en Zijn macht, zoek Zijn aanzicht voortdurend.

1 Kronieken 16: 8-11

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !



De heerlijke Naam van God: JaHUaH, om over heel de aarde groot te maken



„Maar van de opgang van de zon tot haar ondergang, zal Mijn Naam groot zijn onder de volken; en op elke plaats zal Mijn Naam reukwerk toegebracht worden, en een rein spijsoffer; want Mijn Naam zal groot zijn onder de volken,” zegt **JaHUaH** van de menigten (of: Die menigten bijeenbrengt).

Maleachi 1: 11,14^b

En Uw Naam worde groot gemaakt tot in eeuwigheid, dat men zal zeggen: „**JaHUaH** van de menigten is God over Isra’el; ...”

2 Shemu’el 7: 26

„**JaHUaH** leeft, en geloofd zij mijn Rots, en verhoogd zij de God van mijn heil! ... Daarom zal ik U, **JaHUaH**, loven onder de volken; en Uw Naam zal ik met muziek lofzingen.”

Psalm 18: 47, 50; vgl. 1 Kron.16: 8-10 / Psalm 105

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !



Jezus maakt ons bekend met de Naam en de Liefde van de Vader, en Hij is in ons



- ◆ “En Ik heb hun [de discipelen] **Uw Naam** bekend gemaakt en Ik zal Hem bekend maken, **opdat** de Liefde, waarmee U Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.”

Johannes 17:26 (vgl. Psalm 22:23)

- ◆ Jezus koppelt hier drie dingen met elkaar:
 - het bekend maken/zijn met **Gods heerlijke Naam**;
 - het **in ons** zijn van de **Liefde van God de Vader** voor de Zoon: Jezus;
 - het **in ons** zijn van **Jezus Zelf**.

Dit is precies wat we nodig hebben !

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !



Een naamloze, afstandelijke God roept geen aanbidding op



Gérard Gertoux n.a.v. Maimonides (12 eeuw), over ‘de God van de filosofen’

- ◆ Plato (4^e eeuw BC): de Oppergod heeft geen naam want Hij staat te ver van ons af, je kunt tch geen relatie hebben
 - is helaas overgenomen door joden en christenen (‘Verlichting’)
- ◆ De God van de Bijbel is intens betrokken bij Zijn mensen; Hij IS Liefde – Zichzelf opofferende Liefde
 - zo’n liefdesrelatie omvat kwetsbaarheid; het omvat dat God Zichzelf kenbaar maakt
 - Zijn Naam zegt dat **Hij bij ons wil zijn; actief betrokken**.

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !



Elke waardige persoon in de Bijbel heeft een - veelbetekenende - naam



- ◆ De Bijbel: als de persoon waardig is, is de naam bekend en genoemd; als de persoon **onwaardig** is, wordt de naam **niet** genoemd (Deut.12:2-4; Ex.23:13)
- ◆ De Bijbel: het uitspreken van de Naam is o.a. volgens Numeri 6: 23-27 in de Aäronitische zegen **geboden**
- ◆ Maimonides (12^e eeuwse joodse geleerde) stemde in, en zei: de uitspraak ‘overeenkomstig de letters’ is gewoon mogelijk
- ◆ Josephus (hogepriester, joods geschiedkundige uit de 1^e eeuw): „de heerlijke Naam bestaat uit **vier klinkers**”
 dus: I – Ah – U (oe) – Ah : IAUA oftewel JaHUaH

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !

bijlage



Namen van God en afgoden



„Ten aanzien van alles, wat Ik jullie gezegd heb, zullen jullie op je hoede zijn; de **naam van andere goden** zullen jullie **niet** noemen, hij zal uit je mond **niet gehoord** worden.”

Exodus 23: 13 (Joz.23: 6-8; Psalm 16: 4; Hos;2:17; Zach.13: 2-3)

„Jullie zullen volkomen vernietigen alle plaatsen, waar de volken, wiens gebied jullie in bezit nemen, hun goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder elke groene boom. Jullie zullen hun altaren afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen met vuur verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en **hun naam** van die plaats **doen verdwijnen**. Dat zullen jullie bij יהוה, jullie God, niet doen.”

Deuteronomium 12: 2-4

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !

bijlage



'Heer' versus JaHUaH



25 Ik (**JaHUaH**) heb gehoord wat de profeten zeggen, die in Mijn Naam vals profeteren: ik heb gedroomd, ik heb gedroomd!
 26 Tot hoelang? Is er iets in het hart van de profeten, die leugen profeteren en profeten zijn van de bedriegerij van hun hart,
 27 die erop bedacht zijn Mijn volk Mijn Naam te doen vergeten door hun dromen, die zij elkaar vertellen, **evenals hun vadersen Mijn Naam hebben vergeten door de Baäl** [= 'Heer']? . . .
 32 zie, Ik zál de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord van **JaHUaH**, die zij vertellen om Mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij, Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven, zij zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het woord van **JaHUaH**. [Jeremia 23:23-32](#)

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !



De betekenis van Gods glorie-rijke Naam יהוה - JaHUaH



- ♦ de hij-vorm van het oud-Hebreeuwse werkwoord יהוה - *hawah/huah* – ‘er zijn, leven, tot stand komen’: HIJ DIE ER IS !
 „Voordat 'Abraham was, **ben Ik**” [Joh. 8: 58](#)
 – Zijn ‘zijn’ *omvat* de tijd: verleden, heden en toekomst
 vgl. [Opb 1: 8, 11, 17](#)
 – wij vinden ons ‘er zijn’ in Hem
 vgl. [Hand.17: 28; Kol.1: 17; Hebr.1: 3; 2: 10](#)
- ♦ יהוה - *hawah/huah* – ook: ‘er bij zijn’, ‘aanwezig zijn met’
 HIJ IS ER BIJ ! God is met ons !

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !

bijlage



𐤒 𐤏 𐤒

יהוה



het oud-Hebreeuwse werkwoord: *hawah*
leven / zijn / ademen

𐤒 *Hé/áh*: aanbiddende vreugdevolle persoon:
 ontzag, vieren, je verheugen, aanbidden

𐤏 *Wav/wawu*: tent-pin (-haring):
 verbinden; ook: veiligheid, zekerheid

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !



𐤒 𐤏 𐤒 𐤔

יהוה



de oudste vorm voor de glorierijke Naam van de God van Abraham, Isaak en Jacob:
JaHUaH (JaHWeH)

𐤔 *jod*: gevende, actieve hand; ‘hij geeft’

𐤒 𐤏 𐤒 *leven in vreugdevolle aanbidding en veilige verbondenheid met anderen*

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !



God JaHUaH voorziet Hij weet wat we nodig hebben (1)



Jeshu'a: Weest niet bezorgd over uw leven, wat u zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmee u het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogels ... uw hemelse Vader voedt die; gaat u ze niet verre te boven?

... kleding... Let op de lelies in het veld, ... zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid was niet bekleed als een van deze. ... Maakt u dan niet bezorgd ... uw hemelse Vader weet, dat u dit alles nodig hebt. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Matt 6: 25-33; vgl. Luk 12:-22-31

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !



God JaHUaH voorziet Hij weet wat we nodig hebben (2)



Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan u, hoewel u slecht bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, **hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede (Lukas 11:13: de Heilige Geest) geven aan hen, die Hem daarom bidden.**

Mattheus 7:7-11

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !



Parashah Behar-bechuqotai Lev.25:1-26:2; en haftarah Jer.16:19-17:14;



- ◆ Al in het 49^e jaar, in de 7^e maand, op *Jom Ha-Kippurim*, moest een bazuin rondgaan, voor het 50^e jaar
 - kort daarna werd al begonnen met de voorbereidingen voor de oogst in het volgende jaar: ploegen, zaaien, etc.
- ◆ Het 50^e jaar – jubel-jaar (jaar van de bazuin) – *geheiligd*
 - apart gezet voor JaHUaH
 - vrijheid en rust voor alle bewoners; mens en dier
 - opbrengst van het land was voor ieder voor direct gebruik
 - alles komt terug bij de originele eigenaars/beheerders
 - uitgangspunt: ieder/alles is al van JaHUaH 25:23,42,55

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !



Parashah Behar-bechuqotai Lev.25:1-26:2; en haftarah Jer.16:19-17:14;



- ◆ JaHUaH voorziet ! Hem erkennen als Eigenaar v alles
 - doel: *verzadiging + veilig wonen* 25:19
 - ook in het 6^e jaar voor het 7^e (en in 48^e voor 49^e + 50^e)
- ◆ Hij is: „JaHUaH, God barmhartig en genadig ('El rachum ve channun), lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, ...”
- ◆ „Gezegend is de man die op JaHUaH vertrouwt, wiens betrouwen JaHUaH is.”

Immanuel -levensstijl ————— + ————— Hallelu-JaH !



Parashah Behar-bechuqotai Lev.25:1-26:2; en haftarah Jer.16:19-17:14;



- ♦ De uitdaging voor ons: God **JaHUaH** leren vertrouwen !
 - Zijn Naam gedenken / vieren; dat Hij mét ons is
 - Zijn zorg voor ons gedenken / vieren / waarderen
 - wat een rust ligt er in die overgave !
 - vgl. Hebr.3:7-4:11: tot Gods rust ingaan blijft een uitdaging
- ♦ Zorgen voor / ons niet verrijken ten koste van de arme
 - eerlijke beloning nastreven, bijv. *fairtrade*
 - opkomen voor wees en weduwe
 - opkomen voor recht, tegen uitbuiting en slavernij

Immanuel -levensstijl ————— **+** ————— *Hallelu-JaH !*



Jesha-Jahu 61 vervuld in Jeshu'a



¹ De geest van de Heer **JaHUaH** is op Mij, omdat **JaHUaH** Mij gezalfd heeft, Hij heeft Mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening van de gevangenis, ² om uit te roepen een jaar van het welbehagen van **JaHUaH** en een dag van de wrake van onze God, om alle treurenden te troosten, ³ om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. . . . ⁶ . . . u zult priesters van **JaHUaH** heten, dienaars van onze God genoemd worden, u zult het vermogen van de volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen.

Immanuel -levensstijl ————— **+** ————— *Hallelu-JaH !*



*Zakhar זכר b_eShem JaHUaH
de Naam van JaHUaH gedenken/roemen*



- ² „**JaHUaH** antwoorde u ten dage van de benauwdheid, de **Naam van Jakobs God** make u onaantastbaar; . . .
- ⁶ Wij willen juichen over uw overwinning, en in de Naam van onze God de vaandels opsteken; **JaHUaH** vervulle al uw begeerten.
- ⁷ Nu weet ik, dat **JaHUaH** Zijn Gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt Hem uit Zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden van Zijn rechterhand.
- ⁸ Dezen roemen in wagens en genen in paarden, maar wij – in de Naam van **JaHUaH**, onze God, **roemen** wij.

uit **Psalm 20**

Immanuel -levensstijl ————— **+** ————— *Hallelu-JaH !*



 *Hallelu-JaH*

Parashah Behar-Bechuqotai

*De heerlijke God van de Bijbel,
יהוה - JaHUaH - Hij Die er is
zorgzaam en liefdevol*

André H. Roosma 
Soest

Mayaan Yeshua
Drachten

13 mei 2023